

MIJN NIEUWE VADERLAND

A man with a backpack is seen from behind, looking across a wide river at a city skyline. The city features several prominent buildings with spires, including a large one on the left. The sky is blue with some clouds. The man is wearing a grey t-shirt and a tan backpack.

Geliefde luisteraars, een tijdje geleden heb ik tot jullie gesproken in een boodschap met als titel 'De Koning van de vluchtelingen'. We hebben toen het interessante verhaal gezien van een Koning die vanwege haat en vervolging door God zo geleid werd dat Hij als vluchteling met Zijn ouders naar Egypte moest trekken. Natuurlijk waren Zijn thuis, de taal en de cultuur daar anders. En omdat deze Koning een bepaald deel van Zijn leven als vluchteling heeft doorgebracht, is Hij nu de enige die mee jullie kan meevoelen en die jullie situatie begrijpt. Deze Koning is Jezus Christus. Ik heb dit verhaal niet verzonnen. Het is ook geen sprookje. Jullie kunnen de waarheid van dit verhaal zelf in de Bijbel nagaan, in het Evangelie van Mattheus, hoofdstuk 2, de verzen 13 tot 15. En als jullie dit verhaal nog niet gehoord hebben, kunnen jullie het onder de volgende link beluisteren:

welcome.mnr.ch

Mijn boodschap aan jullie gaat er dit keer over dat jullie in een nieuw land zijn gekomen; daar hebben jullie nooit plannen voor gemaakt en het is jullie ook nooit in de zin gekomen. Maar vanwege de onrust en de grote druk in jullie vaderland zijn jullie nu in dit nieuwe land terecht gekomen. Helaas zullen jullie, hoewel jullie dit nieuwe land bereikt hebben, gasten blijven. De Bijbel noemt deze aarde een tranendal. Misschien hebben jullie tranen omdat jullie het in het verleden goed hadden, met een goede positie. Misschien zitten jullie nu wel in het tranendal omdat de toekomst zo onduidelijk is. In elk geval blijft het gevoel dat

je een vreemdeling bent, en dat op zich is al een lastig gevoel. Daarom wil ik jullie een blijde boodschap over een nieuw, echt vaderland brengen. Een vaderland waar je in veiligheid kunt leven en geborgenheid kunt voelen. Daar is geen zonde en zijn geen zondaars. Je hebt daar ook geen vermoeidheid of slechte verrassingen. Ja, dat is het vaderland waar wem et God persoonlijk kunnen leven, waar liefde en veiligheid heersen en waar ongerechtigheid, vooroordelen en uitsteldenken ver weg zijn.

Nu komt vast de vraag waar dit vaderland dan is. In de hemel, waar we het eeuwige leven kunnen doorbrengen. Laat me eens vertellen wat de Bijbel over dit nieuwe vaderland in de hemel zegt. In Openbaring (dat is het laatste boek van de Bijbel) staat in hoofdstuk 21, de verzen 3 - 5:

«En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar!»

Hier komt een belangrijke vraag in ons op. Hoe kan ik in dit nieuwe vaderland komen? Moet ik nog een keer vele gevaren op me nemen, zoals tijdens mijn vlucht? Moet het gezin nog een keer uit elkaar? Moet ik voor dit nieuwe he-

melse vaderland nog een keer in zo'n oncomfortabel onderkomen wonen? En heb je voor dit nieuwe hemelse vaderland ook van die strikte wetten en zo veel bureaucratie? Allemaal vragen die begrijpelijk zijn, natuurlijk. Er zijn nog zo veel mensen die onder druk en in opvangcentra leven waar ze het moeilijk hebben. Maar ik heb gezegd dat ik een blijde boodschap over dit nieuwe vaderland heb. En de term 'blijde boodschap' heeft dezelfde betekenis als het woord 'Evangelie'. Het betekent zo veel als: 'blijde boodschap vanuit de hemel'.

Nee, geliefden, jullie zullen niet in zulke moeilijkheden of onder zo'n druk komen, omdat degene die dit nieuwe vaderland heeft gesticht niet iemand is met beperkingen of een nationale regering met ondanks een goede economie en technologie beperkte mogelijkheden. De Schepper en Uitvinder van dit nieuwe hemelse vaderland is God Zelf. Daarom is dit nieuwe vaderland comfortabel land, dat met een hand vol van barmhartigheid en liefde gemaakt is. Je kunt zeggen: Hij is de barmhartigste van alle barmhartige. En er is, denk ik, nog een belangrijke vraag die bij je opkomt, namelijk: heeft ieder mens het recht om als vluchteling naar dit nieuwe hemelse vaderland te gaan? Bestaan daar wetten voor?

Allereerst wil ik een woord corrigeren, namelijk het woord 'vluchteling' met betrekking tot het nieuwe vaderland. We zullen daar geen vluchtelingen zijn, maar het is een vast, eeuwig vaderland dat je nooit meer voor een ander hoeft te ruilen. De wet van dit vaderland luidt dat er maar één manier is om er te komen en te leven. Omdat de hemel rein is en vrij van alle menselijke onreinheid, moet iedereen die naar dit vaderland wil, gereinigd zijn. En het enige wat ons daarvoor reinigt is het bloed van Christus. Zo zegt Gods Woord in 1 Johannes 1:7b:

«Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.»

Wellicht weigert iemand nu en zegt: «Maar ik ben geen christen!» Dan wil ik jullie er hier op wijzen dat Christus niet alleen voor de christenen is gekomen. Hij is ook niet voor een bepaald gezelschap van mensen gekomen. Hij is als God voor alle mensen naar deze aarde gekomen. In Johannes 3:16 zegt de Bijbel:

«Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.»

De betekenis van deze woorden van God is dat God de hele wereld liefheeft en dat Jezus Christus voor alle mensen gestorven is. En iedereen die Hem aanvaardt en in Hem gelooft en gelooft dat Hij Zijn leven als offer voor de mensen heeft gegeven, zo iemand zal nooit verloren gaan, maar krijgt het recht om dit nieuwe vaderland binnen te gaan. Dit vers laat zien dat de toegang tot dit nieuwe vaderland al door de dood van de Heer Jezus Christus betaald is. Het is een gave van God aan de mensen. Zo zegt de Bijbel het ook in Romeinen 6:23, waar staat:

«Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heer.»

En nu, nu de weg naar dit nieuwe hemelse vaderland duidelijk is geworden, rest jullie nog, geliefde luisteraars, dat ieder van jullie een persoonlijke en duidelijke beslissing neemt, namelijk het offeren van Christus accepteren dat Hij als verzoening van onze zonden heeft gegeven. Alle godsdienstige richtingen maken duidelijk dat alleen Christus zonder fouten en zonder zonde is. Daarom is Hij de enige wiens offer door God geaccepteerd wordt om de redding te bewerkstelligen.

Als jullie tijd nodig hebben om over deze belangrijke levensvraag na te denken, moeten jullie dat natuurlijk doen, want het gaat om jullie eeuwige toekomst. En als jullie willen besluiten om dit nieuwe hemelse vaderland te hebben, kunnen jullie nu met mij meebidden:

«Mijn Heer en God, ik dank U voor Uw goede plan om mijn ziel te redden. Ik aanvaard het offer van Christus dat in plaats van mij werd gebracht, en ik dank U dat ik door Jezus waardig ben geworden om naar dit vaderland te gaan. Ik dank U voor mijn nieuwe vreedzame vaderland. Amen.»

Als jullie meer vragen over de hemel hebben of als jullie een Nieuwe Testament nodig hebben, schrijf dan maar aan: elia@mh.de

